

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

22^{ste} jaargang No.2

Vrijdag 27 januari 2023

Meditatie

Kennen en gekend worden

'En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: 'Ik heb jullie nooit gekend'.
Mat. 7:23

Bijzondere woorden van Jezus. De vraag kan opkomen: 'Heeft Jezus dan zo'n slecht geheugen?' Jezus zet in het evangelie de mensen vaak met een schok met beide benen op de grond. Twee voorbeelden: Hij vergelijkt zich met de heer van een huis die de deur, die al op slot is, niet meer wil openen voor mensen die bij hem aankloppen, mensen die ooit met hem aan tafel gezeten hebben; en het tweede voorbeeld: met een bruidegom die geen idee meer heeft wie zijn uitgenodigde gasten waren, voor wie de deur gesloten blijft.

Voor de mensen is het duidelijk: Jezus is die bruidegom, Hij is de heer van het huis en het gaat in de voorbeelden over de dag van het oordeel. Mensen die nog dachten tot zijn vrienden en bekenden te horen worden op die dag buitengesloten.

Want aan de tekst hierboven gaat vooraf: Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: 'Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? Zij noemen Hem 'Heer' en dan wil Hij ze niet meer kennen? Verbijsterend toch?

Je zou het inderdaad kunnen zien als een soort verloochening. Natuurlijk kent Hij die mensen wel, alleen Hij wil ze niet meer kennen. Ze hebben Hem teleurgesteld of zijn Hem niet altijd gevolgd, maar vaak hun eigen wegen gegaan.

Daarom zegt Hij onomwonden: 'Ik heb jullie nooit gekend.'
Waarom deze harde uitspraak?

Ik wil dit vergelijken met een popidool. Via de televisie of optredens in het land ken je die persoon. Ben je er misschien wel een grote fan van. Je kunt de hele dag aan niets anders meer denken. Maar ken je zo'n iemand echt? En kent die iemand jou ook? Kom jij zonder kaartje de voorstelling binnen? Dat wil Jezus duidelijk maken. Voor jouw idool ben je vaak een vreemdeling, een onbekende. Mensen zeggen hier Hem te kennen of in zijn naam te handelen. Het criterium om binnen te komen is of Hij jou ook ergens van kent. Wie leeft naar Gods wil, zal door Jezus altijd gekend worden, ook op de dag van het oordeel. Jezus heeft dus geen slecht geheugen, Hij kent de zijnen en wil zelf ook gekend worden...

Ds. Hans Tiggelaar

Leesrooster

Za	28 jan.	Korintiërs 1:10-17	Onverdeeld
Zo	29 jan.	Psalm 37:1-11	Blijf kalm
Ma	30 jan.	Psalm 37:12-24	Ga met vaste tred
Di	31 jan.	Psalm 37:25-40	Blijf op de weg
Wo	1 febr.	Spreuken 20:1-10	Brallen en brullen
Do	2 febr.	Spreuken 20:11-20	Twee maten
Vr	3 febr.	Spreuken 20:21-30	Twee gewichten
Za	4 febr.	1 Korintiërs 1:18-31	Wat niets is, heeft
Zo	5 febr.	1 Korintiërs 2:1-9	Wat het oor niet
Ma	6 febr.	1 Korintiërs 2:10-16	Spreken vanuit de
Di	7 febr.	Spreuken 21:1-11	Wat innerlijk
Wo	8 febr.	Spreuken 21:12-21	Wie altijd maar
Do	9 febr.	Spreuken 21:22-31	Het paard wordt
Vr	10 febr.	Matteüs 5:1-10	Gelukkig

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Wijkberichten	3
Noord-West	4
Zuid-Oost	4
Wijk 1	4
Wijk 2 waarneming	4
Pastoraal werker	5
PaKaN! jongerenwerker	5
PaKaN!	5
Plaatselijk kerknieuws	5
Gezamenlijke berichten	5
Hervormde gemeente	6
Gereformeerde kerk	7
Vorming	8
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	8
Kerkelijke adressen etc.	8
Advertentie	9

Kerkdiensten

Zondag 29 januari

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur:	Ds. J. van Dalen, Nijverdal H. Avondmaal, lopende viering voor belijdende leden
Organist:	Wim de Just
Ouderling van dienst:	Dhr. R. Stobbelaar
Kindernevendienst:	Alle groepen
Online:	www.kerkdienstgemist.nl www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heren:	Dhr. B. Scheppink Dhr. J. Vosjan en mw. M. Vosjan

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. H. Dorgelo, H. Avondmaal Lopende viering voor doop- en belijdende leden
Organist:	Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst:	Mw. R. Noeverman
Kindernevendienst / Tienerdienst:	Geen

Oldenhaghen Samen kerk

14.30 uur:	Ds. W. den Braber, H. Avondmaal
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Dhr. G. Vogelzang
Afgevaardigde Gk:	Onbekend

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. H. Dorgelo, H. Avondmaal Tafelviering voor doop- en belijdende leden
Organist:	Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:	Mw. G. Westerhof
Gastdame/-heren:	Dhr. J. Companje, Mw. M. Hekman, dhr. K. van Hulst

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Dhr. H. van Dijk
Kinderkerkdienst:	Alle groepen
Online:	www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer:	Mw. M. Veldman, fam. Doldersum

Witharen

10.00 uur:	Ds. J. Woltinge, Zwolle Heilig Avondmaal
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Mw. H. van Beesten

Weekopening, -sluiting

Oldenhaghen

Vrijdag 3 febr. 18.30 uur: Dhr. J. Wieske

Nijenhaghen

Vrijdag 3 febr. 19.30 uur: Dhr. J. Wieske

Zondag 5 februari

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur:	Ds. H. Dorgelo
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Mw. M. Veneberg
Kindernevendienst:	Alle groepen
Online:	www.kerkdienstgemist.nl www.kerkomroep.nl
Gastdames/-heer:	Mw. I. Noeverman Dhr. B. Scheppink Mw. J. Scheppink

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. M. Winters-Karels
Organist:	Margriet Hierink
Ouderling van dienst:	Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst / Tienerdienst:	Geen

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. J. Tiggelaar
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Mw. A. van der Snel
Gastheren:	Dhr. J. Kroon Dhr. A. van der Vegt

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. W. den Braber
Organist:	Gerrit Hilberink
Ouderling van dienst:	Mw. H. Meulenkamp-Wermink
Kindernevendienst:	Alle groepen
Online:	www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer:	Fam. Visscher

Witharen

09.30 uur:	Gezamenlijk ontbijt
10.00 uur:	Noaberdienst i.s.m. 10erDienst
Ouderling van dienst:	Dhr. P. van der Bent
Thema:	Groeien in Gods licht

Weekopening, -sluiting

Oldenhaghen

Vrijdag 10 febr. 18.30 uur: Dhr. A. Martens

Nijenhaghen

Vrijdag 10 febr. 19.30 uur: Dhr. A. Martens

Bij de diensten

5 februari Collecte KiA Werelddiaconaat Pakistan Vaktraining voor jongeren

Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een



collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben. In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren, die een universitaire studie willen volgen, zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat. Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Pakistan en andere wereld-diaconale projecten.

De diaconieën

Hervormde gemeente

Collecten

29 januari

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Aan tafel: Werelddiaconaat project ZWO
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

5 februari

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Werelddiaconaat
Pakistan KiA en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind

29 januari: Simeon Pikkert
5 februari: Annemijn Wermink

Kinderoppas

Ommen

29 januari: Alice Olsman
Gerjo Snijder
5 februari: Anja Bolks
Indy Bolks

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman ☎ 06 34229526.

Gereformeerde kerk

5 februari 10erDienst met de Noaberkerk

Als 10erDienst mogen wij de Noaberdienst van 5 februari helpen organiseren en verzorgen.

Het leek ons een leuk idee om gewoon het concept van de 10erDiensten aan te houden, alleen is het dit keer in gebouw Irene in Witharen en is jong en oud welkom! We

beginnen dus, net zoals we gewend zijn bij de 10erDienst, om 09.30 uur met een ontbijtje, waarbij wij voor de broodjes en drinken zorgen en u/jij iets lekkers voor op de broodjes mag meenemen (kaas, jam, hagelslag etc.). Om 10.00 uur begint de dienst, die grotendeels is voorbereid door de jongeren zelf. Het



thema is: Groeien in Gods licht. Het wordt een dienst met filmpjes, liederen, een quiz, gespreksgroepjes en nog veel meer. Een interactieve Noaberdienst/10erDienst waar jong en oud welkom is! Voor de jongste kinderen is er oppas. Na de dienst is er koffie/thee/ranja met wat lekkers.

Collecten

29 januari

1^e Collecte: Project ZWO
2^e Collecte: Kerk
3^e Collecte: ZWO

5 februari

1e Collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat
Pakistan
2e Collecte: Kerk
3e Collecte: ZWO

5 februari Witharen

1^e collecte: Jeugddiaconaat
2^e Collecte: Kerk
3^e Collecte: Noaberkerk

Kinderoppas

Ommen

29 januari: Julia Dunnewind
Nelleke Heijink
5 februari: Marijke van Harten
Ellen Horsman

Witharen

5 februari: Yvonne Meijer

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. W.J. Wissink-Willems
Mw. H. Noordegraaf-Veurink
Mw. J.J.J. Lanjouw-Dekker
Dhr. A. Schuttert
Mw. L.H. Seldenrath
Mw. J. Dunnewind-Winters
Mw. J. Stam-van Marle
Mw. H. Schuttert-Schutte
Mw. E.J. Scherpenkate-Meulenbelt
Dhr. K. Zanting
Mw. E. Moerman-Lubbers
Mw. F. Smith-Lubbers
Dhr. D. Bron
Dhr. J. Boomgaardt
Mw. J.W. Harmsen-Sonnenberg
Dhr. A.J. Willems
Mw. H.A. Boezelman-Schottert
Mw. A.M. van der Horst-Overkleeft

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Noord-West



Predikant: Ds. H. Dorgelo

✉ dsdorgelo@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: maandag vrije dag

Coördinator: J. Hemstede

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Doopdienst

Op zondag 5 februari staat er een doopdienst gepland. Ouders die van deze gelegenheid gebruik willen maken kunnen dat bij mij melden.

20*C+M+B*23

Met drie Koningen, 6 januari, eindigt de Kersttijd en begint in de kerk de tijd van Epifanie. Deze duurt tot de veertigdagentijd. In landen als Duitsland en Oostenrijk is het de traditie dat kinderen op 6 januari verkleed als de drie Koningen langs de duren gaan. Ook wordt op drie Koningen het huis gezegend. Men schrijft dan (meestal met krijt) de letter CMB en het jaartal boven de deur op de manier waarop ik het hierboven heb gedaan. De letters zijn de beginletters van de drie Koningen, Casper, Melchior en Baltasar. De letters zijn ook de afkorting van de Latijnse zegenwens: Christus, zegen dit huis! (Christus, Mansionem (huis), Benedicat (zegenen)).

Op vakantie in Valkenburg zag ik dat men daar bezig was deze zegenspreuk boven enkele deuren aan te brengen. Dat bracht mij op het idee om dit in de kerkdienst van 8 januari te gebruiken. Ik heb deze zegenspreuk (stiekem) boven de ingang van de kerk aangebracht. Daarvoor moest ik over het hek klimmen. Dat lukte, alhoewel ik gemerkt heb dat de punten van het hek erg scherp zijn. Mijn moeder zei nog: 'Daj nie wieser bint!'. Die zondag hebben wij het gebed gebeden dat bij deze zegenspreuk hoort. Kortom een zegen gevraagd voor het huis en voor hen die daar samenkomen. Dat leek mij een sprekend begin voor het nieuwe jaar.

Zieken

Wij bidden alle zieken, thuis of elders, de nabijheid van onze Heer en Heiland toe.

Ten slotte ...

Het was mooi om Ommen (en Witharen) te zien in het tv-programma 'Petrus in het land'. Enkele weken daarvoor stond Heemse centraal. Mooie plekken met een mooie, maar ook bewogen (kerk)geschiedenis. Ik hoop dat er bij ons (op kerkelijk gebied) nog veel mooie dingen zullen mogen geschieden. Heer zegen niet alleen uw huis, de mensen die er komen, maar ook allen met wie wij samen mogen leven! Dus eigenlijk zouden wij boven Ommen moeten schrijven: Christus, Urbs, Benedicat! Vrede en alle goeds!

Ds. Henry Dorgelo



Zuid-Oost

Predikant: Ds. J. Tiggelaar

✉ dstiggelaar@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag

Coördinator: G. van Beesten-van Driessen

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Jubileum

Er zou in deze periode een gouden jubileum genoemd worden; echter het gouden bruidspaar heeft mij gevraagd dat niet in dit, maar in het volgende nummer van Kerkvensters te vermelden in verband met het feit dat zij op de dag zelf in Portugal verblijven. Nog even geduld dus, dan zeg ik u wie u mag feliciteren. En tot die tijd wensen we hen een goede tijd in Portugal.

Ds. Hans Tiggelaar.



Wijk 1

Predikant: Ds. K. Jelsma

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra

✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl



Wijk 2 waarneming

Predikant: Ds. W. den Braber

✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfinkel

✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Zieken

Doordat de griep langs zij kwam, heb ik het werk tussen Kerst en 6 januari op een wat lager pitje gezet. Mijn bezoektje is daardoor een bezoektje geworden. Bij gezondheid hoop ik daar eind van de maand weer een lijstje van te hebben gemaakt. Aandacht voor mensen in mijn eigen cluster in de zorgcentra en twee uitvaarten en een tweetal kerkdiensten op 1 en 8 januari namen, dat begrijpt, u ook de nodige voorbereidings- en uitvoeringstijd. Maar het verdiepen in het leven van mensen en in het op zoek gaan naar de boodschap van heil geeft ook energie. En, zoals ik schreef in de meditatie van de vorige keer: stilte geeft ook energie, ook dat is een vorm van opladen!

Energie gaf ook de mooie kijk die wij via KRO-NCRV op 14 januari in het programma 'Petrus in het land' op Ommen en Witharen kregen. Wandelen met God. Aandacht voor elkaar. Een gevoel van trots om daar deel van uit te mogen maken kon ik niet onderdrukken. Zo kwamen mensen prachtig in beeld.

Maar er zijn ook veel werkers achter de schermen waar ik trots op ben... Ik denk aan de koffieschenkers op dinsdag, de activiteiten op de donderdagmiddag, het team van Samen Eten, ons vaste KERN-team, onze kosters, onze doe-ploeg, de jongeren van PaKaN! die een bingo in Oldenhaghen verzorgen, de mensen van SOVO, de beameristen, de mensen van de website, onze preekvoorzener, de organisten, de lectoren., de ambtsdragers en de contactpersonen, de werkers aan de Stille Week en de vrijwilligers op allerhande vlak. Iedereen is van waarde en waardeer elkaar ook. Zeg eens tegen elkaar: ik ben blij met je. Fijn dat je dit of dat doet...

Ik heb ook nog in het oor gefluisterd gekregen dat men in wijk 2 deze keer de pubquiz wil gaan winnen de 27^{ste} januari... En dan heb ik nog wel een vraag aan u, maar kijkt u daarvoor even onder het cluster zorgcentra en aanleunwoningen waarvoor ik pastoraal mede verantwoordelijk ben.

ds. W. den Braber

Pastoraal werker



Predikant: Ds. W. den Braber
✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

De vraag

U weet dat we als kerk een raamwerk nodig hebben om kerk te zijn. Dat raamwerk bestaat uit mensen. Ik hoop dat als u of jij benaderd wordt om voor een viertal jaren deel van dat raamwerk te worden, je je echt afvraagt: wil ik God dienen op deze manier en is dit waartoe God mij roept? We zijn geen voetbalvereniging of schaakclub, we zijn met elkaar geroepen om het verhaal van God met de mensen handen en voeten te geven. Ambtsdragers, contactpersonen, elkaar helpen in geloven, hopen en liefhebben...

En wit u zich laten inspireren bij die vraag? Kijk dan eens terug naar de uitzending van 'Petrus in het land' op 14 januari.

Of misschien helpt het volgende gesprekje:

'Dag, ik hoorde dat u graag bij onze kerk zou willen gaan horen.' 'Ja, zeker! Meer dan 20 jaar heb ik geen kerk meer van binnen gezien. Ik ben een feiten mens. Maar ik ontdek dat ik het met feiten alleen niet red. Visie, aandacht, verbondenheid, verwondering. Daarom ben ik maar weer eens naar een kerk gestapt. Jullie doen niet alles samen zag ik, maar wel veel en gaan mooi met elkaar om. En sinds ik in Ommen woon heb ik gezien dat mensen die zich inzetten voor b.v. SOVO, maar ook mensen die druk zijn met een stille tocht, dat die mensen iets doen en dat ik ze dan ook in de kerk zie... Nou daar wil ik bij horen'.

'Welkom zou ik zeggen en bedankt dat je zo positief over ons bent. Of je ergens aan mee kunt doen? Ja, ik denk dat ik wel wat weet!'

Ik ben benieuwd of we in de komende maand misschien wel moeten gaan zeggen: ja, we zetten je op de wachtlijst voor het raamwerk. Of ik een optimist ben? Nee, ik geloof in de kracht van Gods inspirerende Geest, in inspirerende gesprekken en de kracht van het gebed.

Met een hartelijke groet,
ds. W. den Braber

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes
✉ tabbes@pkn-ommen.nl

PaKaN!



Activiteitenagenda

27 januari N-Joy club 19.15 @De Kern
27 januari 10-er club 19.00 @ De Kern
30 januari Catechisatie 19.00 @ De Kern
31 januari WIKI club 19.00 @ gebouw Irene te Witharen
31 januari Catechisatie Witharen/Vinkenbuurt 19.00 @ Lambert van den Berg
01 februari 16+ 19.00 @ De Kern
03 februari Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 18.30 @De Kern
03 februari N-Joy club 19.15 @De Kern
05 februari Noaberdienst i.s.m. de 10- erDienst 09.30 @ gebouw Irene te Witharen
07 februari WIKI club 19.00 @ gebouw Irene te Witharen
10 februari N-Joy club 19.15 @De Kern

10 februari 10-er club 19.00 @ De Kern
13 februari Catechisatie 19.00 @ De Kern
14 februari WIKI club 19.00 @ gebouw Irene te Witharen
14 februari Catechisatie Witharen/Vinkenbuurt 19.00 @ Lambert van den Berg
15 februari 16+ 19.00 @ De Kern

12 februari Afscheid Thomas Abbes

Zoals u in de vorige editie van Kerkvensters al heeft kunnen lezen moeten wij helaas al op korte termijn afscheid nemen van onze jongerenwerker Thomas Abbes. Na 5,5 jaar in Ommen gaat hij nu in Hoogeveen aan de slag. In de ochtenddienst van 12 februari zal in zowel de Hervormde gemeente als de Gereformeerde kerk aandacht worden besteed aan zijn afscheid. Zelf zal hij beide diensten voor een deel bijwonen. Na afloop van de diensten kunt u persoonlijk afscheid nemen van Thomas in De Kern.

Plaatselijk kernnieuws

Overige adressen

Oldenhaghen
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
Saxenburg Medisch Centrum
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Isala Kliniek
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Hervormde gemeente

15-01 Mw. S. Siemeling-Kroezen
Mw. S.J.L de Fretes-Tuhumury
22-01 Mw. D. Schottert
Dhr. J.H. Willems

Vinkenbuurt

15-01 Betsy Buitenhuis
22-01 Fam. Den Ouden

Witharen gebouw Irene

01-01 Mw. G. Dunnewind
08-01 Fedor en Marinda Hendriks

Gezamenlijke berichten

18 maart Musical Johannes de Doper

Na een korte winterstop zijn we half januari weer vol enthousiasme van start gegaan met het instuderen van deze mooie musical. We kennen nu de meeste teksten en liedjes uit ons hoofd en zijn bezig met het uitzoeken van de kleding en het maken van attributen. Het belooft een heel mooie avond te worden. Heb jij / hebt u de datum genoteerd? Zaterdag 18 maart! In een volgend Kerkvensters meer over de aanmelding en kaartverkoop.

Muzikale groet van de musical-voorbereidingsgroep

21 februari Samen Eten

Zoals u wellicht weet wordt er elke maand in De Kern gekookt voor mensen die vaak alleen eten en het fijn vinden om één keer per maand samen met anderen gezellig te eten en elkaar te ontmoeten. Er is altijd veel belangstelling voor. Vaak koken we voor 80 mensen. Een hele uitdaging voor het kookteam. We doen het met veel enthousiasme en plezier voor de gasten die ernaar uitkijken en een gezellige avond hebben. We proberen altijd een gevarieerd 3-gangen menu samen te

stellen met verse producten. Gelukkig kunnen we gebruik maken van de prachtige keuken en de mooie grote zaal van De Kern. Op 21 februari is er weer een mogelijkheid om samen te eten. De inloop is om 17.00 uur en om 17.30 uur start het diner. In de kerken liggen opgaveformulieren.

Telefonische opgave is ook mogelijk; ☎ 454532 of ☎ 06 30634192, ook voor vragen.

U twijfelt misschien, is dit wel wat voor mij. De ervaring leert, dat wanneer men één keer geweest is, men blijft komen. Dus van harte welkom.

We hebben jarenlang een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 5,00 maar door de gestegen kosten van de boodschappen en de kosten voor De Kern (zoals de drankjes, het gebruik van de keuken, enz.) zijn we genooddaakt om het bedrag te verhogen naar € 7,50. Dit mag echter geen belemmering zijn om te komen, wanneer het financieel even niet zo goed gaat. Er is geen controle op wat er gegeven wordt. Ook giften zijn natuurlijk van harte welkom op NL63 RABO 0367952513 t.n.v. R. Wassens

Het kookteam

Kampeerweekend 2023

Beste gemeenteleden,

Vorig jaar hebben ondergetekenden het plan opgevat om eens een kampeerweekend te organiseren voor kampeers van onze kerkelijke gemeentes. Dit om eens op een andere manier met elkaar om te gaan, elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Vanzelfsprekend geldt dit voor jong, oud, gezin, alleenstaand, enz. Om te peilen of hier belangstelling voor is hebben wij 2 weekenden in gedachten: 7 t/m 10 juli of 22 t/m 25 september.

Wanneer er voldoende belangstelling is zoeken wij een camping, binnen een uur rijden van Ommen. Hierbij willen wij dan enkele activiteiten organiseren welke, vanzelfsprekend, geen verplicht karakter hebben.

Graag horen wij, welk weekend (of beide) jullie kunnen en waar evt. de voorkeur naar uitgaat.

Let wel, nu interesse tonen schept nog geen verplichtingen!

Graag jullie reactie en/of vragen voor 20 februari a.s. bij onderstaande personen,

Roel Timmerman of Jan Meulenkamp

Hervormde gemeente



Bericht van de kerkenraad

Na de jaarwisseling heeft de kerkenraad de draad weer opgepakt en zijn er een aantal besluiten genomen. Hieronder vindt u onder andere een terugkoppeling van een aantal besluiten die door de kerkenraad zijn genomen.

Ambtsdragers

We zijn blij en dankbaar dat Anja Bolks binnenkort bevestigd zal gaan worden in het ambt van diaken. Ook dit jaar zullen er weer ambtsdragers zijn waarvan de termijn van hun ambtsvervulling verstrijkt. Het werk in de gemeente moet echter wel doorgaan. Op dit moment zijn er veel vacatures binnen de verschillende ambten. Ook binnen het jeugdwerk is ondersteuning keihard nodig. De kerkenraad beseft dat God zorgt voor Zijn kerk en dat er heel veel mensen zijn die het nodige voor de kerk doen, maar toch aan iedereen een oproep, wat zou ik/jij kunnen doen binnen de kerk? Van steeds minder mensen wordt verwacht dat hetzelfde werk allemaal wordt gedaan. De kerkenraad hoopt dat we ons bewust zijn dat dit niet vanzelfsprekend is. Het elastiek is net zo lang rekbaar totdat zij knapt. Kortom neem uw verantwoordelijkheid en meld u aan en/of geef namen door van gemeenteleden die u geschikt acht om een ambt binnen de kerk te vervullen om zo

met elkaar te werken aan Gods koninkrijk. Uw opgave kunt u doorgeven aan de scriba Gerry Westerhof

✉ herv-scriba@pkn-ommen.nl

PaKaN!-jongerenwerker

Zoals eerder is afgekondigd zal de huidige jongerenwerker Thomas Abbes zijn dienstverband bij PKN Ommen beëindigen en zullen we afscheid gaan nemen van Thomas. De planning is om dit op 12 februari te doen. Thomas zal dan in de ochtenddienst in zowel de Hervormde als in de Gereformeerde kerk afscheid nemen. We willen Thomas bedanken voor het vele werk dat hij heeft verzet binnen de PKN Ommen. Met het vertrek van Thomas ontstaat er een vacature. PaKaN! is bezig om een wervende advertentie op te stellen. Na goedkeuring van deze advertentie door de kerkenraad van zowel de Gereformeerde als de Hervormde kerk zal de sollicitatieprocedure verder in gang worden gezet. We bidden en hopen dat snel weer in deze opengevallen vacature mag worden voorzien.

Communicatiestatuuat Kerkvensters

Dit statuut geeft onder andere aan wat de doelstellingen zijn van Kerkvensters, welke partijen betrokken zijn bij het maken en publiceren van het kerkblad, aan welke voorwaarden aangeleverde kopij moet voldoen en wie daarvoor verantwoordelijk is. Het vorige statuut dateerde van 2018. Samen met de Kleine Kerkenraad van de Gereformeerde kerk hebben we het Communicatiestatuuat Kerkvensters tegen het licht gehouden en is waar nodig aangepast.

Ochtenddienst Goede Vrijdag

Tijdens de gehouden gemeenteavond kwam de vraag naar voren of de ochtenddienst op Goede Vrijdag weer in het rooster opgenomen kan worden. De kerkenraad heeft hierover gesproken en blijft bij het eerder door haar genomen besluit om op Goede Vrijdag geen morgendienst te organiseren. Naast de avonddienst die op Goede Vrijdag wordt georganiseerd, is er voor gemeenteleden de mogelijkheid om in Oldenhaghen de bijeenkomst op Goede Vrijdag bij te wonen. Deze bijeenkomst begint om 14.30 uur.

Gebruik Tafellaken gemaakt op Startzondag 2022

Tijdens de Startzondag is door de kinderen in de kindernevendienst een tafellaken gemaakt. Het tafellaken was door hen voorzien van hun handafdruk. Na afloop van de dienst was er ook voor de aanwezige gemeenteleden de gelegenheid dit laken te voorzien van een handafdruk. Het jaarthema 2022 - 2023 van de PKN is 'Aan tafel'. De bedoeling is dit tafellaken, gedurende het kerkelijk jaar, te gaan gebruiken bij de vieringen van het Heilig Avondmaal. De kerkenraad vindt het belangrijk om de ingetogenheid van de viering van het Heilig Avondmaal in acht te nemen en tegelijkertijd is de viering ook iets waar we naar uit mogen kijken om met Christus aan tafel te zitten. De kerkenraad heeft besloten tot en met augustus 2023 het tafellaken tijdens de vieringen van het Heilig Avondmaal te gaan gebruiken. Het laken zal daarbij op de tafel gelegd worden waaraan de dominee en ambtsdragers zitten. Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag zal dit achterwege worden gelaten.

Begroting 2023 van het Hervormd Centrum

Op de gemeenteavond is gesproken over de begroting van 2023. Een begroot tekort van € 206.000 baart ons grote zorgen. De grootste zorg is dat er sprake is van een structureel tekort. Het tekort in 2023 is echter een stuk hoger dan voorgaande jaren. De oorzaak hiervoor is vooral te vinden in de hoge energieprijzen en personele kosten van zowel kerk als Hervormd Centrum. Op de gemeenteavond zijn suggesties geopperd hoe het verlies terug te dringen. Ook de mogelijke verkoop van het Hervormd Centrum is daarbij uitvoerig aan de orde geweest. Er zijn door aanwezige gemeenteleden

suggesties gedaan hoe met het Hervormd Centrum om te gaan. Wat is de bezetting van het Hervormd Centrum en is dat te verhogen? Wat hebben we als kerk aan gebouwen nodig om kerk te kunnen zijn? Kunnen we door de inflatie het verlies van het Hervormd Centrum niet nemen, omdat de waarde van het gebouw ook hoger zal zijn? Welke (onderhouds)kosten kunnen we binnenkort verwachten? Het CvK heeft alle suggesties uitgewerkt en gedeeld met de kerkenraad. Na beraadslaging heeft de kerkenraad besloten het Hervormd Centrum te gaan verkopen en heeft zij het CvK gevraagd dit verder uit te voeren. De kerkelijke activiteiten kunnen doorgang blijven vinden in Pand 25 of in de aanbouw van de kerk. De kerkenraad kan zich voorstellen dat er bij u vragen leven. Om uw vragen te beantwoorden zullen er twee inloopmomenten in het Hervormd Centrum worden georganiseerd. De eerste is op 31 januari van 09.30 - 10.30 uur en de tweede op 1 februari van 19.30 - 21.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om hiervan gebruik te maken.

Beleidsplan 2024 - 2027

Dit jaar zal de kerkenraad het huidige beleidsplan tegen het licht gaan houden. Hoe zorgen we ervoor dat we kerk kunnen zijn, zoals we dat voor ogen hebben? Wat is daarvoor nodig? Wat moet anders? Zomaar een paar vragen die hier voorbijkomen. Het komende jaar zullen we u daar nader over blijven informeren. Voor nu aan u de vraag, of er zaken zijn waarvan u vindt dat ze meegenomen moeten worden in het nieuw op te stellen beleidsplan. De kerkenraad vraagt u dit dan door te geven aan de scriba Gerry Westerhof.

Namens de kerkenraad, Marinus Dunnewind, voorzitter

Verhuur woning Roodborst 46

Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten om de woning aan de Roodborst 46 te gaan verhuren. Heeft u belangstelling om voor een bepaalde tijd deze woning te huren, dan kunt u een mail sturen naar

✉ herv-scriba-kerkentmeesters@pkn-ommen, o.v.v. uw naam en telefoonnummer. Uw reactie moet uiterlijk 11 februari binnen zijn. Belangstellenden zullen daarna worden benaderd.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Marie Mijnheer, scriba

Rommelmarkt Hervormde kerk

Ook dit jaar willen wij weer een rommelmarkt houden op de 1^e zaterdag van augustus. We zijn weer volop bezig met het inzamelen. Geen witgoed, grote meubelen, bloempotten, maar wel graag schone spullen. U kunt deze rechtstreeks, na een telefonische afspraak, brengen bij: Fam. Willems Bent u niet in de gelegenheid om het te brengen, dan kan het na een telefonische afspraak bij u worden opgehaald

Hiervoor u kunt contact opnemen met: Dhr. J. Reurink, De Rommelmarktcommissie

9 februari Ouderenmiddag

In het Hervormd Centrum. Aanvang 14.30 uur. Deze middag wordt verzorgd door Henk Ruiter. Hij zal ons met zijn verhalen, aangevuld met dia's, laten horen en zien hoe mooi de natuur in ons Vechtdal is. Het belooft weer een mooie middag te worden waarbij u allen van harte wordt uitgenodigd. Een oproep voor iedereen, laat je verrassen en kom ook eens kijken hoe gezellig deze middagen zijn.

De ouderencommissie

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum, Pr. Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

	Kerk	Diaconie	PaKaNI
31-12			
Vinkenbuurt	€ 21,05	€ 18,05	
Kerk Vinkenbuurt	15,95		
08-01			
Ommen	€ 158,15	€ 159,10	€ 115,85
Vinkenbuurt	28,20	26,90	
Kerk Vinkenbuurt	27,60		
15-01			
Ommen	€ 139,80	€ 145,75	€ 126,86
Vinkenbuurt	35,10	31,55	
Kerk Vinkenbuurt	48,30		

Zendingsbussen Ommen € 964,60

Opbrengst kinderkerstfeest t.b.v. voedselbank € 323,60

Giften

Voor de kerk
€ 50,00 via ds. H. Tiggelaar

Voor de bloemen
€ 5,00 via mw. H. From-Falkena

Voor de H.V.D.
€ 6,00 via mw. H. From-Falkena

Voor de H.V.D. NW
€ 10,00 en € 12,00

Hartelijk dank



Vergaderingen

6 februari	Moderamen Kleine Kerkenraad
13 februari	Kleine Kerkenraad
20 februari	Mogelijk: Kerkenraad
27 februari	College van Kerkrentmeesters
27 februari	Diaconie

Verruim je blik

In navolging van het Noaberblik, dat rondgaat in Witharen en aansluitend aan het jaarthema 'Aan tafel', willen wij als kerk graag initiatieven ontplooiën om elkaar te ontmoeten. Wij willen een betrokken gemeenschap zijn met aandacht en zorg voor elkaar. Om dit in praktische zin ook een beetje vorm te geven is het 'Verruim je blik' in het leven geroepen. Met het 'Verruim je blik' ga je op bezoek bij iemand. Er zijn vele redenen te bedenken om bij iemand aan te bellen of om iemand spontaan op te zoeken. Hoe fijn is het om je welkom te weten in je nieuwe buurt of wanneer iemand aan je denkt nu je het zo moeilijk hebt. Het kan ook gebeuren dat je juist iets moois te vieren hebt. Mocht je zo'n gevuld 'Verruim je blik' ontvangen dan weet je hoe fijn dat is. Vervolgens kun je er zelf ook weer mee op pad om iemand te bezoeken. Zo geven wij de aandacht en zorg voor elkaar praktische invulling. Wij hopen dat het 'Verruim je blik' op deze manier de gehele gemeente doorreist en er vele leuke ontmoetingen door zullen ontstaan.

Eric en Tamara Post

Vorming

28 januari Wandelen

De wandelgroep Lazama gaat ook in dit nieuwe jaar weer wandelen en wel op zaterdagmorgen 28 januari. We verzamelen om 08:30 uur op de parkeerplaats bij de Voormars/Markt. Zoals gewoonlijk wordt er ca. 10 km gewandeld o.l.v. onze gids Henk Stegeman. Onderweg of aan het eind van deze wandeling kunnen we genieten van een consumptie voor eigen rekening. Iedereen is van harte welkom! Heb je nog niet eerder met ons gewandeld, heb je eventueel belangstelling of vragen, of heb je nog suggesties voor wandelroutes: meld je aan of informeer bij Herman Tip

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

16 februari Kerk en Israël Dedemsvaart.

De volgende spreker is DV Jacob Keegstra van de Chr. ambassade in Jeruzalem (ICEJ). Hij studeerde aan de HTS als ingenieur Weg- en Waterbouw en studeerde en doceerde tevens economie en filosofie aan de Hogeschool Windesheim. Verder studeerde hij theologie en volgde een predikantenopleiding van de Hervormde kerk. Sinds 1999 is hij de voorzitter van de Nederlandse afdeling van de ICEJ. Hij geeft als bijbelleraar veel lezingen over Gods Woord om christenen toe te rusten in Gods beloften over Israël. Ook begeleidt hij Bijbelse studiereizen naar het Heilige Land. Eerder is van hem het boek 'Gods profetische feesten' verschenen. Een veelzijdig man dus die veel te vertellen heeft en we zijn heel blij dat hij er in toegestemd heeft bij ons te komen. Hij zal spreken over: Opwekking en de terugkeer van Israël.

Tijd: 19.30 tot 21.30 uur

Plaats: De Fontein, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart

De toegang is gratis, er wordt bij de uitgang gecollecteerd.

Gerbrig Arends, Gerrit Jan Vrieling en Johan en Liesbeth Dul

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we bidden dat we dagelijks de stilte zullen zoeken om ons op God te richten en ons af te vragen wat God ons wil zeggen.



Laten we God danken voor de vaak verrassende manier waarop we Zijn antwoord mogen ervaren als we onze problemen en zorgen aan Hem voorleggen.



Laten we bidden voor alle zieke mensen. Dat ze mogen herstellen en dat ze Gods kracht, rust en nabijheid mogen ervaren in het hele ziekteproces.



Laten we God danken voor het vele werk dat Thomas Abbes voor de jongeren heeft gedaan. Laten we bidden om Gods zegen voor hem bij zijn nieuwe baan in Hoogeveen.



Laten we God danken voor de mensen die zich hebben aangemeld voor de (Youth) Alpha cursus. Laten we Gods zegen en leiding vragen voor de deelnemers en de leiding. Dat ze een gezegende tijd samen mogen hebben en mogen groeien in geloof.



Laten we bidden voor mensen die het moeilijk hebben, omdat ze eenzaam zijn. Bid om Gods nabijheid en kracht om vol te houden.



Laten we Gods zegen vragen voor de projecten die worden ondersteund door de ZWO-commissie (zending en werelddiaconaat). Bid dat de mensen die geholpen worden, verbetering in hun levensomstandigheden mogen krijgen en daarbij Jezus mogen leren kennen en nieuwe hoop zullen ontvangen.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende

✉ gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 10 februari. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 31 januari voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail bij:

(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 463928

✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.

De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

IBAN Banknummers

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00

Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90

Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47

Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19

Gereformeerde kerk

Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12

De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76

Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71

Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71

Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12

Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Gezamenlijke nummers

PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68

Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02

ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

Diaconie Hg



Kerk Hg



Geref. kerk



Website

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl
✉ info@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnewind
Scriba: Mw. G. Westerhof
✉ herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand
✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl
✉ herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338
Dhr. H. Kortman
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman
✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman
✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg
Mw. B. Bijl-Goor
✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken van 10.00 tot 11.30 uur.

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde kerk.

Gereformeerde kerk

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen
✉ dekern@pkn-ommen.nl

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur
Zaterdag: 09.30-11.00 uur

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern
- ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkenraad

Praeses: Dhr. G. Warner
1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan
✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de Hervormde kerk gebruikt worden.

Contactpersoon:
Dhr. G.H. Dunnewind

Advertentie

Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook terecht in onze gebouwen voor uw:

Vergadering	Bruiloft
Verjaardag	Receptie
Jubileum	Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten	

Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen met de beheerder van:

Hervormd Centrum

Pr. Julianastr. 8, 7731 GH Ommen
☎ 0529-456044
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl



Gebouw Irene

Balkerweg 56, 7738 PA Witharen
☎
✉ witharen@pkn-ommen.nl

